

Kruf de redder maar ook ontredderde

Eerst als redder

te beginnen met een passage uit het jaarboek 2018 van de heemkundekring op Halsteren/Lepelstraat



en dan de aanvulling vanuit andere lokale krant



en in een landelijke officiële courant



Woensdag 22 April.

Bij Koninklijk besluit van 14 April 1914 n°. 59 is, als blijkt van goedkeuring en tevredenheid, de bronzen eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift toegekend aan:
C. Kruft, arbeider te Halsteren, wegens de door hem met levensgevaar verrichte redding van twee knapen die door het ijs waren gezakt op de Melanen, aldaar, op 6 Februari 1914;

Toelichting van vorenstaande

De naam Kruft werd veelvuldig gebruikt, maar was een verschrijving van de naam Kruf. In een notariële akte werd voormelde Petrus wel eens vermeld als "Petrus Kruf, ook wel geschreven als Kruft".

De 75 jarigen redder P. Kruft, zal meer dan waarschijnlijk de onderstaande Petrus Kruf zijn geweest.



Ontleend de website Westbrabants Archief

Geboorteregister 1840 Bron: burgerlijke standregister Soort registratie: geboorteakte
Inventarisnummer: 30 Aktenummer: 123 Datum: 6 jun. 1840 Plaats: Bergen op Zoom Kind Petrus Kruf
geboren op 06-06-1840 te Bergen op Zoom Diversen: Waarschijnlijk verhuisd naar Halsteren

Toevoeging van achterkleinkind Willem Kruf, inderdaad verhuisd naar Halsteren met ouders ultimo 1859 en na verlaten ouderlijk huis vertrok Petrus naar de Melanen (in de volksmond ook wel d'Hei) nu in 2018 de Langstraat.

Kijkende naar het bericht in de Staatscourant : C. Kruft is mogelijk een verschrijving van de P. Kruft.

Maar de mogelijkheid bestaat ook dat zijn zoon Kees die ook aan de Langstraat woonde en toen 33 jaar was, bij de hulpactie betrokken was. Maar deze Kees haalde later opnieuw de krant maar dan als ontredde.

Als ontredderde

Net als eerder in 1914 in de lokale krant



Getroffen object en personen



Op de foto het getroffen echtpaar Cees Kruf en Anna Ernest .

Het

schilderij betreft de boerderij (nog bestaand als woning) met uiterst links de schuur. Het schilderij is van de bekende schilder Willem van Dort in opdracht van Willem Kruf, mijn vader, rond de jaren 1940/1945.

en de landelijke krant vier dagen later



Bergen op Zoom, woensdag 5 september 2018

Willem Kruf, zoon van Willem Kruf en kleinzoon van Cees Kruf