

Lieve de Heilige Drievuldigheid in onze Harten!

Moona 13-3-38

Geachte Familie Junissen!

Van op
rij-groef
Een klein
geschiedenis
van mij uit
Stenen!

Verleden week, hebben wij het zeer
treurig nieuws van het overlijden van Uw swager
Henderik ontvangen. Ook mijn Familie had het mij
mede gedeeld. Mag ik U nu, ook in naam van onze
Eerw. Meesters Overste en mederusters onze innige
deelneming komen betuigen. Wij hebben den volgende
morgen allemaal de H. Mis en Communie voor zijne
sielrust op gedragen, zoo het zijne siel het nog
mocht nodig hebben. Ook verder blijven wij voor
al onze Weldoeners, (waaronder Henderik toch zeker
mag geteld worden) saterdags alles op offeren voor
de sielrust van onze overledenen Weldoeners. Van mijne
kant blijf ik hem steeds in mijne gebeden gedanken.
Ook zou ik room goeden man ook kunnen vergeten, die
zoveel voor onze missie gedaan heeft. Ons heel kapittel
heeft hij om zoo te zeggen ingericht. Heer veel goeds heeft
hij stil gedaan. Onze Lieve Heer zal hem er zeker al
het loon voor gegeven hebben. Hij was mij als het ware
onbekend, als ik vroeger bij Tante kwam dan sprak
zij wel dikwijls van den goeden rechtmoedigen Henderik

en toen ik na drie jaren nadien naar de missie van
Flores vertrokken ben, kreeg ik elk jaar wat van hem
gestuurd; dus dat zijn nu al dertien jaren. Schrijven deed
hij mij persoonlijk niet, en al zijn eenvoud wilde hij alles
verborgen geven, doch mijne ouders schreeven het mij dan,
en voortvarende schreef ik hem dan ook elk jaar terug.
Hoe als Uw me ook mededeelde was hij altijd hulp
vaardig, bij dagen nacht, 't Is waar hij is voor alle
een voorbeeld geweest, en nu zijn treurig overlijden,
is hij nog een voorbeeld voor allen. Hij was zeker voor-
bereid om voor Jesus te verschijnen, maar hoe vele zijn
er, die dat niet kunnen. Dus onze lieve Heer heeft
hem ons als voorbeeld gegeven.

Geachte Familie Teunissen, blijf niet
langer treuren. 't Is immers Gods H Wil, wat hij
dies is wel gedaan. Wel overvallig dat ik juist op 16
Januarie nog een heiden kindje gedoopt hebt en den naam
gaf van Hendrik. De vorige week kwam ik weer eens in
dien Sampung en vernam dat het ook al naar den Home
gegaan. Dus dan heeft hij ook een bruin Florenceetje bij
zich. Vind ik dat niet mooi??

Geachte Familie, nogmaals mijne oprechte
dank voor Uw schrijven en het mooie bidprentje. Uw
bent mij helemaal niet onbekent, dikwijls ben ik nog
in Uw winkel geweest in de Kleinstraat. Ja, hoor ik
rou ik wel vinden, maar ik blijf toch maar liever
bij de bruinjes, we kunnen niet meer tege de honde.
Uw toch later, ik hoor nog wel eens wat van Uw. Met
vele groeten en dank, de dankbare Jk. Jeroena
Van Harteen zalig Paaschfeest!!!