

H. Eucharistie-viering

by de
uitvaart

van



Br. Alphons Commée



woensdag

6 maart

1968.

INTREDE-ZANG

Wie als een God wil leven hier op aarde, (2x)
hij moet de weg van alle zaad - en zo vindt hij genade.

Hij gaat de weg van alle aardse dingen,
hij heeft het lot met hart en ziel - van alle stervelingen.

Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven,
het kleinste zaad in weer en wind - moet sterven om te leven.

De mensen moeten sterven voor elkander,
het kleinste zaad wordt levend brood - zo voedt de een de
ander.

En zo heeft onze God zich ook gedragen,
en zo is Hij het leven zelf - voor iedereen op aarde.

KYRIE-ZANG

Met de boom des levens wegend op Zijn rug,
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

REFREIN : Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal.

Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven, in een evenwicht.

Met de boom des levens, loodzwaar op Zijn rug,
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

Laat ons bidden

(Hierna enige tijd stilte om ieder gelegenheid te geven tot een persoonlijk gebed)

+

God,

Geef uw schoonheid, uw trouw

aan deze gestorven mens die

met zijn gaven gewoekerd heeft

tot vreugde en geluk van vele mensen.

Wij weten dat zijn leven vruchtbaar geweest is

en dat hij veel voor velen betekend heeft.

Geef deze onrustige mens dat hij

moge rusten in U, vandaag en

alle dagen tot in de eeuwen der eeuwen. Amen

TUSSENZANG :

REFREIN : O, Heer, wij roepen allen tot U,
Zie onze nood en help ons,
O, Heer, wij roepen allen tot U,
Zie de nood en red ons.

Ik ben vol onrust ver van U, o, mijn God,
En Uwe stem zwijgt in mij nu, o, mijn God,
Het valt mij zwaar voor U te staan, o, mijn God,
Maar laat mij niet verloren gaan, o, mijn God.

De zonde roofde mijn geluk, o, mijn God,
Ik ga nu onder angst gebukt, o, mijn God,
In mij roept alles nu om U, o, mijn God,
Maak toch mijn hart weer vrij voor U, o, mijn God.

EVANGELIE VOLGENS JOHANNES (11, 21-27)

OFFERZANG

REFREIN: Mijn God, wat een vreugde, mijn God, wat een vreugde,
mijn God, wat een vreugde, op de dag waarop U komt.

De dag voor Zijn lijden, nam Hij het brood, een beker wijn,
gaf die tot gedachtenis: daarom zijn wij hier bijeen.

Zijn leven was liefde tot aan het laatste ogenblik,
Hij gaf zich voor iedereen aan het Kruis voor onze schuld.

De Heer is verrezen ! Het leven won het van de dood:
daarmee kwam voor iedereen de verlossing, nieuwe hoop !

HET GEBED OVER DE GAVEN

Heer God,

Wij stellen hier dit teken van geloof in U,

Wil deze gaven aanvaarden,

Zoals Gij hebt aanvaard het leven en dood van deze mens,

Zoals Gij hebt aanvaard, het leven

het lijden en dood van Jezus, onze broeder.

Hij is door U ten leven opgewekt,

Hij is uw Zoon,

In de gemeenschap van de H. Geest, door alle eeuwen der eeuwen.

Amen.

NA DE PREFATIE

Heilig, heilig, heilig de Heer,
God van hemelse machten.
Hemel en aarde zijn vol van Uw glorie.
Hosanna in den hoge !

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge !

LAM GODS

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,)
geef hem de vrede.) 3x

COMMUNIEZANG

Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder,
nooit gebeurt er een wonder,
niemand kan zonder brood.

REFREIN : Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Nu ben je soms nog alleen,
nu moet je soms nog huilen,
en als je weg wilt schuilen,
kun je haast nergens heen.

Daar is geen dorst of verdriet,
daar zal God ons omgeven,
daar is gelukkig leven
en het eindigt niet.

Zingt voor de eeuwige dag,
zingt voor Zijn komst en zeg: amen !
Zingt voor de Heer, die ons samen
daar al van eeuwigheid zag.

DE VOORBEDEN

De Heer zij met U :

- + 1. Laat ons de Heer aanbidden en danken voor deze mens,
Br. Alphons - Commée, een uit ons midden,
voor de wijze waarop hij zijn leven heeft volbracht,
en zijn taak heeft vervuld, ~~laat ons bidden~~

(Koor: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.)

2. Laat ons bidden dat er niets
in dit mensenleven verloren zal gaan,
dat al wat hem heilig was, geëerbiedigd mag worden,
dat wij mogen bewaren wat hij gegeven heeft
en mogen vergeven wat hij misdaan heeft. ~~Laat ons bidden~~

Meinans

(Koor: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.)

3. Laat ons bidden voor allen
die hem ter harte gingen
en door zijn initiatieven bemoedigd werden;
dat zijn naam hen inspireren moge tot goede en mooie daden,

~~(Laat ons bidden)~~

(Koor: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.)

4. Laat ons de Heer aanroepen
voor allen die onverwacht en veel te vroeg
van ons worden weggenomen uit deze wereld,
voor hen die sterven en niet betreurd worden,
voor allen die door oorlogsdaden verloren raken
en niet meer gevonden worden.
Dat God hen horen mag
en in zijn hart bewaren. Laat ons bidden

Koor: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

5. Laat ons bidden, dat wij, die met hem verbonden waren,
nu ook terwille van zijn dood,
dieper met elkaar verbonden mogen zijn;
dat wij ons opnieuw inzetten voor Gods werk in deze wereld;
en mogen wij, in die samenhang, de belofte herkennen,
dat God ons in de dood getrouw zal zijn. Laat ons bidden

Wanneer.

(Koor: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.)

God, onze toevlucht en onze kracht, verhoor de gelovige
gebeden van Uw Kerk,
Gij die zelf de oorsprong zijt van het geloof, en geef,
dat wij werkelijk verkrijgen wat wij vol vertrouwen vragen.
Door Christus onze Heer.

NA DE COMMUNIE

Laat ons bidden

Almachtige God,

Gij hebt Uw Zoon aan ons gegeven,

Hij is de levende,

Hij is ons levend brood.

Wij bidden U, bewaar ons in dit geloof,

Opdat wij in eeuwigheid de dood niet zouden zien,

Maar leven met Hem in de gemeenschap van Uw H. Geest,

Door alle eeuwen der eeuwen. Amen

DE ABSOLUTE

Zusters en Broeders,

Om de laatste eer te brengen aan broeder Alphons

en om recht te doen aan zijn leven en sterven,

staan wij hier, rondom het dode lichaam,

dat ons van hem is overgebleven.

Wij spreken uit, in groot geloof,

dat dit het einde niet is,

Dat onze God een God van levenden is.

Meer dan zijn lichaam

is ons de naam van deze mens gebleven :

Alphons Commée

Broeder van " De La Salle "

Die naam spreken wij hier uit, met eerbied en genegenheid,

en wij bidden :

Heer God, herinner U zijn naam,
die hij van mensen heeft ontvangen en waarin hij gekend
werd,
ook al is hij gestorven,
die naam die Gij geschreven hebt
in de palm van uw hand.

Ten teken van onze hoop
dat God aan deze mens en aan ons allen
een nieuw en onsterfelijk lichaam zal geven,
en om te getuigen van ons geloof in de verrijzenis
zegen ik dit dode lichaam
in de naam van de Vader en de Zoon en de H.Geest.

GEBED

Heer onze God,
Nu wij afscheid nemen van Br.Alphons Commée
Willen wij U vragen :
Blijf ons begeleiden op de weg naar U.
Neem Br. Alphons bij U op,
Laat hem vandaag nog bij U zijn,
God van Liefde, die leeft tot in de eeuwen der eeuwen
Amen.

SLOTZANG

X Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer:
aan Hem behoren wij toe !

(Rom. 14,7)