

## 'n Trekker

Door Bruukske

Winter, ut vroom dèt krakte, ut waar zo kauw dè de katte op de vurste balken dicht bij elkaar lagen te sloopen.



Hannus kwaam de geut binnen wòr hullie Netje krek 'n zeij spek zaat te snije vur d'n uurste koffie. "Hoe ist mi ut perd", vroeg ze.

"Ik zal d'n vee-arts moete laote komme 'm onze Blessie in te loate slaope", zin Hannus terwijl z'n gedachte trug ging nor d'n zomer van '58, toen ie Blessie as skòn vulle op heelse mert gekocht hà.

Ut waar zònne skònne jonge Belse knol. In ut begin mochte de keinder mi 't perdje speule, en moeder die foeterde op heur jong as ze wèr mi ut perdje over 't bleekveldje geloope han. En nò 'n goei jaor spande Hannus ut perdje vur de erdkâr en Blessie leerde vlot 'm op 't veld te werken.

Mar nou 12 joar lotter hattie d'n paerdendroes gekregen en doar bovenop òk nog de tetanus, en d'n vee-arts kwaam 'm uit z'n lije verlosse.

Toen in ut vurjoar de zon de leste vorst uit de grond verdreef waar Hannus de paerdestal on 't ontsmette en de mure mi kalk te witte. Hij wò krek 'n bèkske koffie gòn vatte toen zonne buurman Driek ten blakke kwâm.

"Hoe ist Hannus"? vroeg ie, "k moet 'n neij perd hebben", zinnie kortaf. "Och jonge, doe toch mee mi d'n moderne tijd en koop toch unne trekker".

"Ik moet gènne trekker want die dinge die luisteren nie, 'k moet un perd hebben".

"Och Hannus koop toch 'ne Major Furginson of unne Fendt, dèr toch veul hèndigger".

"Ik moet gènne vent, ik moet 'n neij perd", zin Hannus 'n bietje nijdig.

Mar goed, Driek hattum toch de vurdeele van 'ne trekker uitgeleegte en Hannus kocht toch mar 'ne twidderhandse trekker.

### Blessie twee

Ja, Blessie twee, zo noemde Hannus d'n trekker, mar hij kos er nie zo goed mi overweg, want bij elke bocht die Hannus makte riep ie "Hott" en "Aarr". En zo kos 't oit gebeure dèttie de sloot in reej umdè Blessie twee nie luisterde as Hannus "Huujuj Pèrd" riep...

