

Litanie voor de arme zielen in de vlammen des vagevuurs

Een uitgave van La Chapelle-Montligeon. Imp. de N. D. de Montligeon. (Laag Normandië, Dep. Orne)

Antwoord op iedere aanroeping: mijn Jezus, barmhartigheid.

O Heer erbarm U over de lijdende zielen en help:

Mijn geliefde ouders en voorouders,

Mijn broeders en zusters en naaste bloedverwanten,

Al mijn geestelijke en lichamelijke weldoeners,

Mijn vroegere vrienden en ondergeschikten,

Allen, aan wie ik liefde of gebed schuldig ben,

Allen, aan wie ik nadeel of schade veroorzaakt heb,

Ook diegenen, die jegens mij misdagen hebben,

Allen, die door U, o Heer, bijzonder bemind worden,

Die het naast bij hun verlossing zijn,

Die het vurigst naar U verlangen,

Die het verst van hun verlossing zijn,

Die het minst hulp ontvangen,

Die het meest aanspraak hebben op de hulp van de Kerk,

De rijken, die daar ginds de armsten zijn,

De machtigen, die nu als geringe dienaars zijn,

De verblinden, die nu hun dwaasheid inzien,

De ijdeln, die hun tijd verbeuzeld hebben,

De armen, die Gods rijkdom niet gezocht hebben,

De lauwen, die het gebed weinig beoefend hebben,

De tragen, die zo menig goed werk verzuimd hebben,

De kleingelovigen, die de H. Sacramenten veronachtzaamd hebben,

De gewoontezondaars, die slechts door een wonder der genade gered zijn,

De ouders, die niet over hun kinderen waakten,

De oversten, die zich om het zieleheil van hun ondergeschikten niet bekommerden,

De arme mensen, die slechts naar geld en genoegens streefden,

De aardsgezinden, die hun geld of talent niet voor de hemel gebruikt hebben,

De dwazen, die zovelen hebben zien sterven en toch niet aan hun dood gedacht hebben,

Diegenen, die hun huis niet bijtijds verzorgd en zich tot de grote reis niet tijdig hebben uitgerust,

Allen, die Gij des te strenger hebt geoordeeld, naarmate Gij hun meer had toevertrouwd,

De pausen, koningen en vorsten,

De bisschoppen en hun raadgevers,

Mijn onderwijzers en zielzorgers,

De afgestorven priesters van dit bisdom,

De priesters van de gehele Katholieke Kerk,

De verdedigers van het heilig Geloof,

De gevallenen op het slagveld,

Hen, die begraven zijn op de bodem van de zee,

Hen, die aan een beroerte gestorven zijn,

Hen, die zonder de H. Sacramenten overleden zijn,

Allen, die op dit ogenblik sterven,

Mijn eigen arme ziel, als zij eens voor Uw rechterstoel verschijnen zal,

Heer, geef allen de eeuwige rust.

En het eeuwige licht moge hen verlichten.

Eer zij de Vader,...